

## De Pleinmarkt

Het is donderdagmorgen en dat betekent op tijd je bed uit, want het is weer spullen ophalen voor de pleinmarkt.

Als naar buiten kijk zie ik dat het behoorlijk waait en tijdens het ontbijt hoor ik op de radio een waarschuwing voor het verkeer, omdat de storm in de loop van de dag in alle hevigheid zal toenemen.

Samen met mijn maatje fiets ik naar de 'Basis' aan de Sprengenweg waar de bus staat. Er volgt een kort overleg: "Gaan we wel of niet rijden?"

We gaan wel, want de mensen verwachten ons en er zijn vandaag niet zoveel adressen.

Dus: instappen maar en de wind trotserend. Op een van de laatste adressen moeten wij pal in de wind parkeren. Het is inmiddels zwaar gaan stormen en het gaat nog regenen ook. Dus vlug inladen en wegwezen. We worden gebeld door het verontruste thuisfront. Jullie zijn toch niet gaan rijden met dit noodweer?

Ja, we rijden wel en zijn bijna klaar, het valt hier wel mee met de wind is ons antwoord, terwijl we ons met moeite staande kunnen houden.

Een ogenblik laten vliegt de kap met zeil en al van de aanhanger, wat een gedoe!

Maar ja, wij moeten ook zo nodig!

Koud en drijfnat rijden we naar de opslagruimte. Onderweg horen we op de radio dat de scholen eerder sluiten, zodat de kinderen op tijd naar huis kunnen.

Snel uitladen en dan rijden we weer zwijgzaam richting 'Basis'.

Waarbij ik mij afvraag "zijn wij nou zo plichtsgetrouw of sporen we niet helemaal.

Andries van den Brink