

Vier orgels voor de prijs van één

Het was zaterdagmiddag en het liep op het eind van de pleinmarkt, van welk jaar weet ik niet meer, toen er een jongeman bij mij kwam. Ik stond in de tweede tent bij het fietspad. Hij was even door het hek geglipt en sprak mij aan: "Bent u de verkoper?" "Ja hoor, is er nog iets voor je bij"? Een beetje schuchter zei hij "Ik heb een elektronisch orgel waarvan een toets stuk is en ik geloof dat er daar wel een aan zit". Hij wijst naar mijn koopwaar.

Ik was helemaal verkikkert, mijn idee was geboren en dacht: "Zo raken we die ook nog eens kwijt, maar zeg: Is dat wel de juiste toets?" Hij antwoordt: "Ik hoop het meneer en wat kost dat?" "Dat wordt een duur toetsje", zeg ik "maar ik heb een goed idee 25 gulden (maarrnu komt het) voor alle vier de orgels". Hij ziet water branden, kijkt naar zijn auto met z'n achterklep en knikt: "Dat is goed meneer". Hij legt de achterbank plat en perst vier orgels in de auto.

Hij blij, ik blij, allemaal blij, inmiddels einde Pleinmarkt.

Willem Bonestroo